

Niets is zekerder dan de dood, maar niets onzeker  
der dan het ogenblik waarop zij ons zal treffen. Het  
is om altijd bereid te zijn, dat de Heer in zijn H.  
Evangelie ons zegt, dat Hij zal komen als een dief in  
de nacht.

H. Alfonsius



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## Cyriel DE COUVREUR

Weduwnaar van Mevrouw  
**Bertha FOSTIER**

geboren te Nederbrakel de 9 oktober 1896 en god-  
vruchtig overleden te Balegem de 8 mei 1961 gesterkt  
door de laatste H.H. Sakramenten.

Slachtoffer van moeizame arbeid voor het geluk van  
de zijnen. zag deze overleden man zijn gezondheid  
wegkwijnen.

Een nieuwe beproeving trof hem bij het onlangs af-  
sterven van zijn echtgenote.

Dat is het leven van de mens: Een weinig vréugde,  
maar meer ellende en dan... de dood.

Gelukkig zijn zij, die hun leven daarom richten op  
hun eeuwig geluk.

Bemide kinderen en kleinkinderen, thans is het uur  
van heengaan voor mij geslagen. Ik hoop dat de Heer  
mij de eeuwige vrede zal verlenen. Vraagt dit om  
mijn geluk in een vurig gebed; zo zult gij tonen dat  
gij mij werkelijk bemint.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Drukk. Haesebeyt - Balegem.



**De familien DE COUVREUR, FOSTIER, VAN DE  
CAPELLE en ROELAND,**

**zijn zeer erkentelijk door de bliken van  
deelneming en danken U.**