

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

M E V R O U W

Emilia, Elodia, Clara De Couvreur

echtgenote van mijnheer Remi Haegeman

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 5 juni 1924 en godvruchtig overleden te Gent in de St.-Vincentiuskliniek op 30 april 1982, gesterkt door het H. Sakrament van de Ziekenzalving en de Pauze-lijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Kristen Bond Gepensioneerden en lid van Bond Grote en Jonge Gezinnen.

Op zondag, 2 mei werd in ons alles naam gebeden :

« Goede God, groot is de liefde die Gij ons betoont in 't LIJDEN en de KRUISDOOD van CHRISTUS; Gij hebt Hem uit de doden doen opstaan en Hem tot hoeksteen gemaakt van ons geloof.

Geef ons de moed

geduldig ONS LIJDEN TE DRAGEN

EN IN ZIJN VOETSTAPPEN TE TREDEN.

Vervul ons van vreugde en van de heilige Geest, vandaag en alle dagen van ons leven, tot in de eeuwen der eeuwen. - Amen. »

Jezus is ons voorgegaan in het leven dat doorspekt is met zorgen en lijden, tot in de dood. Maar Hij is ons ook voorgegaan in de Verrijzenis tot eeuwig leven.

Emilie heeft ook haar zorgen en lijden gekend. Nog niet zo lang geleden heeft zij haar vader en

moeder geholpen in hun laatste levensjaren : met liefdevolle zorg omringde zij hen. En dan is plots haar gezondheid als een riet geknakt : maandenlang heeft haar lijden geduurd.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zonder een teken van afscheid te kunnen geven ben ik heengegaan uit dit aardse, zo vergankelijke leven. Ik heb altijd veel voor u gedaan en gezorgd, wil nu ook voor mij bidden in gezinsgebed en zondagmis dat ik door de Heer moge opgenomen worden in zijn eeuwig geluk.

H. Hart van Maria, op U stel ik mijn vertrouwen.



De Heer Remi Haegeman,
Haar kinderen en kleinkinderen,

De families De Couvreur, Haegeman, Vekeman en Callebaut,

danken U

voor de gebeden en deelneming in de rouw.

De Beiaard