

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde  
geven.



TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

## Frans DE COUVREUR

echtgenoot van Mevrouw

**Maria DE TEMMERMAN,**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 28 oktober  
1912 en godvruchtig overleden in de Sint-  
Franciscuskliniek te Brakel op 7 maart 1976,  
bediend met de HH. Sakramenten der zieken.

De Heer Jezus zegt « Ik ben de Verrijzenis  
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven. En ieder die in Mij  
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven ».

Vroegtijdig en vrij onverwacht is hij na  
een kortstondige ziekte van ons heengegaan.  
Dit afscheid treft ons pijnlijk. Breng ons,  
Heer, tot U en geef ons de moed voort te  
leven in hoop en vertrouwen. Laten wij dag  
en nacht ons werk en onze liefde tot God  
en de naaste voor ogen houden. De trouwe  
vervulling van onze plichten als mens en als  
godsdienstige mens vervult ons met vreugde.

Heer, onze God, blijf ons nabij in ons verdriet.  
Richt onze ogen op Jezus, die door de  
dood heen de weg naar het leven heeft  
gebaand. Laat ons niet vertwijfelen maar breng  
ons tot rust. Vandaag en alle dagen tot in  
eeuwigheid.

Bemide echtgenote en kinderen, gedenkt  
de schone dagen toen wij voor elkander  
werkten en leefden. De herinnering eraan  
weze U een steun in de goede geest. Weest  
eensgezind en broederlijk onder elkander. Zo

zullen wij elkander het best eren en helpen  
wij elkander de leegte te overbruggen.

Geachte familieleden en vrienden, gedenkt  
mij in een vroom gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families DE COUVREUR, VAN DEN  
BERGHE, DE TEMMERMAN, HAESBROEK,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijven van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel