

*Bij U, Heer, blijf ik
met al mijn kracht.
Ik laat u niet los.
Ik houd U vast
en verdraag de spanning
tussen U en mij
tot het einde,
tot ik U aanschouw.*

†

Aandenken aan
mevrouw

Irma Irène
DE COUVREUR

weduwe van de heer

August MARTENS

Geboren te Nederbrakel op 14 oktober 1910
en er godvruchtig overleden in het rustoord
"Najaarszon" op 21 februari 2002, gesterkt
door het Sakrament van de Ziekenzalving.

Wanneer mijn werk gedaan zal zijn,
mijn adem stil, mijn ogen dicht,
genees mij van de laatste pijn
dit nooit verlopen vergezicht :

Er leeft een God, die alles schiep
wat zichtbaar en onzichtbaar is,
Die mij tot zijn aanschouwen riep
uit ondoorgrondbare duisternis.

Voorafgetekend loopt zijn pad
dwars tegen mijn begeerten in,
doch die ik 't liefst heb liefgehad
gaf aan mijn heil zijn eerste begin.

A. Van Duinkerken.

De familie dankt U voor uw aanwezigheid
en uw gebed voor hun dierbare overledene.
