

Heden ik, morgen gij.

†

In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van

de Heer

Jerome DE COUVREUR

echtgenoot van Mevrouw

Jacqueline DHONT

geboren te St Maria-Oudenhove de 14 juli 1924 en
overleden te Opbrakel de 18 juli 1969, in extremis
gezalfd met de H. Olie.

.....

Zijn leven is een aaneenschakeling geweest van
beproeving en tegenslag. Vroegtijdig is hij van ons
heengegaan, als hij en niemand het verwachtte.
Moge de Heer hem genadig zijn.

Is er veel verschil tussen ons, mensen, die de
wereld bevolken, zo denken wij althans als wij ons
vergelijken met onze naaste; dan zijn wij voor God
toch allemaal gelijk. Hij alleen weet wat er in de
mens steekt, wat de drijfveer is van zijn handelwijze,
wat het resultaat is van zijn leven. Hij alleen kan
oordelen.

Dierbare echtgenote en kindertjes, vrienden en
kennissen, plots ben ik van u allen heengegaan,
dat de wil Gods geschiede. Bidt voor mij telkens
gij mijn afwezigheid aanvoelt. Ik dank u voor het
goede dat gij mij herhaaldelijk hebt gedaan, dat
de Heer het u vergelde.

Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht
H. Moeder Gods, verstoot onze gebeden niet in
onze nood, maar verlos ons altijd van alle gevaar.

†

De families DE COUVREUR - DHONT

zeer gevoelig voor uw blijken van kristelijke
deelneming, danken U van harte.

Uitg. Mw L. De Vleeschauer, Michelbeke