



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEJUFFROUW

JULIA DE COUVREUR

Zij werd geboren te Nederbrakel op 16 januari 1898 en overleed godvruchtig in de Sint-Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel op 28 juni 1983, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Julia is rustig uit dit leven kunnen heengaan omdat ze steeds als een voorbeeldig kristen geleefd heeft, maar tevens bezorgd om allen die ze moest achterlaten en die haar hulp en haar genegenheid nu zullen moeten ontberen.

Haar huis, de ouderlijke woning bleef het trefpunt van de familie waar ze allen met haar gastvrijheid gemoedelijk ontving.

Ze was een werkzame en zorgende vrouw die zich gelukkig voelde omringd door familie en kennissen.

Dit afscheid doet pijn, maar de zekerheid van het weerzien, zoals de Heer ons beloofd heeft, komt deze wonde helen.

We willen een vroom aandenken bewaren en tot de Heer bidden om mildheid voor wat er in haar leven al te menselijk zou gebleven zijn. We vragen de Heer dat Hij haar nu verenige in de hemel met al haar geliefden die haar voorgingen en bidden dat ook wij het geluk zouden mogen beleven hen allen eens terug te zien in het eeuwigdurende Rijk van geluk en vrede bij onze Hemelse Vader.

Namis : op zaterdag 23 juli 1983 om 8 u.

De families :

DE COUVREUR, DE CLERCO,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel