



Bid voor de ziel van

MEVROUW

## **LOUISE DE COUVREUR**

weduwe van de Heer

**CYRIEL GALIEGUE**

geboren te Nederbrakel op 17 februari 1907  
en godvruchtig overleden te Ronse,  
op 30 augustus 1984,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

Ja, moeder is wel oud geworden... doch ons verdriet is even groot, misschien dieper, omdat wij steeds meer van haar zijn gaan houden.

Het tere kleed van ons leven is gesponnen uit vragen, de angst, de vertwijffeling, de liefde, de hoop. Zacht en teder is de dood voor wie in dit leven getekend is door het kruis. Immer werkzaam altijd bedrijvig en bezorgd heeft onze dierbare haar plicht als echtgenote en moeder volbracht; eenvoud was haar grootste adel. Met taaië moed heeft zij wel en wee van het dagelijkse leven gedragen die soms hard kon zijn.

Aan mijn goede dochter Ghislaine, Norbert, kinderen en kleinkinderen, zeg ik dank voor uw liefde en goedheid die ik van U mocht ontvangen, en mocht die hartelijke genegenheid die ons samen bond op de wereld, nu sterk en levend blijven, in gebed, met vader zal ik over U waken.

Beste familie en vrienden, in goede en kwade dagen rekenden wij op elkaar, weest eensgezind en denkt dikwijls aan mij, dank voor alles.

In gebed zullen wij in liefde met elkaar verbonden blijven.

Heer en Mevrouw Norbert LIMPENS-GALIEGUE,

Heer en Mevrouw Christian LIMPENS-VERHOEST  
en kinderen,

Heer en Mevrouw Geert VAN DE MERGEL-  
LIMPENS en zoon,

De families DE COUVREUR, MODDE, GALIEGUE  
en ASSEZ,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

---

Rouwdienst De Vos, Fiertelmeers, Ronse