

Zalig zij, die in de Heer sterven  
Hun werken volgen hen.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW**

**MARIA DECOUVREUR**

weduwe van de Heer  
**Felicien CHEVALIER**

geboren te Everbeek op 19 oktober 1886 en er  
zachtjes in de Heer ontslapen op 3 mei 1969,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Moeders hebben de schone taak van God ge-  
kregen voor hun kinderen te mogen zorgen ;  
dat heeft deze moeder dan ook gedaan. Het  
doet ons leed te moeten scheiden van haar die  
voor ons één en al zorg is geweest.

De laatste jaren van haar leven heeft de  
Voorzienigheid de rollen echter omgekeerd.  
Haar kinderen omringden haar met alle zorg  
en liefde en bij haar dochter vond ze een te-  
huis met toegewijde verzorging. Dit maakt het  
afscheid nog zwaarder, want hoe meer men  
mag doen voor die ons nabij zijn, des te meer  
krijgen we ze lief in het besef wat liefde wel  
is en kan.

Vaartwel beminde kinderen en beste familie-  
leden, vrienden en kennissen, tot wederziens  
in de hemel waar ik onze goede bezorgde va-  
der vervoeg. Nogmaals mijn bezorgde dochter  
omhels ik U uit de hemel.

Alles geef ik aan onze goede barmhartige God.  
Hij geve mij de eeuwige rust. Het zij zo  
(woorden van de overledene)

Zoet hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families DECOUVREUR, DENOOZE, CHE-  
VALIER en BASSELIER,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.