



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Isalia DE COUVREUR

echtgenote van

Alphons DE TEMMERMAN

den 17 oktober 1906 te St Maria-Audenhove geboren
en den 17 augustus 1951 aldaar overleden
van de HH. Sakramenten der stervende voorzien

'T was een Brave echtgenote, een tedere moeder,
een godvruchtige christene, vooral bezorgd met de
opvoeding en het welzijn harer kinderen, ook was
zij van hen tederlijk bemind.

Het gebed was hare gedurige en aangenaamste
bezigheid. In droefheid en beproeving gaf zij schoone
voorbeelden van geduld en onderwerping, herhalende
tot op het einde harer ziekte : De wil des Heren
geschiede.

Vaartwel, dierbare Echtgenoot, Kinderen, vader en
Bloedverwanten, het afscheiden is droevig; doch troost
U, in den Hemel zullen wij malkander terug zien.

Heer, geef haar de eeuwige rust ! Amen.

Flobecq - Imp. Maurice Fostier

M. Alphons DE TEMMERMAN, zijn echtgenoot
M. Marcel DE TEMMERMAN,
M. Michel DE TEMMERMAN,
Juffrouw Gabriëlle DE TEMMERMAN, zijn kinderen
M. Alphons DE COUVREUR-VAN LIERDE,
M. et Mw Raymond CORNIL-DE COUVREUR,
M. et Mw Theofiel DE COUVREUR-BRUSSELMANS en
kinderen,
De familiëen DE TEMMERMAN, DE COUVREUR, VAN
LIERDE en VAN DEN DAELE,

Danken.