

Wie zich in lijden met Jezus verenigd aan de Vader heeft opgedragen, wordt met de Verrezene verheerlijkt.

†

VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Marie, Rachel DE COUVREUR**

weduwe van de Heer  
**Pierre, Albert, Oscar, Ghislain**  
**PREMEREUR.**

Geboren te Nederbrakel op 28 juni 1902 en godvruchtig overleden te Jette in het Akademisch Ziekenhuis V.U.B. op 28 juni 1982, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Die dag zou onze duurzame overledene tachtig jaar worden; zij heeft haar verjaardag hier niet meer mogen vieren.

Een pijnlijke ziekte had haar dag na dag voorbereid op het grote ogenblik van de ontmoeting met de Heer.

Zij heeft niet alleen gezorgd voor haar gezin, maar door een diepgodsdienstig leven was zij ook eveneens dienstbaar tegenover God.

« Bidden en werken » : dat was de opdracht die zij in haar leven heeft volbracht.

Nu wacht haar de beloning die God schenkt aan de getrouwen.

Maria, tot wie zij in de donkere dagen van het leven zo dikwijls haar toevlucht heeft gewonnen, zal haar onder moederlijke bescherming met engelen en heiligen geleiden naar de hemelse stad Jeruzalem.

Dierbare kinderen, dank voor uw liefde en genegenheid in de laatste tijd van mijn leven, wanneer ik zo gevoelig was voor een troostend woord.

Vergeet ook nu uw moeder niet in uw gebed.

De families :

DE COUVREUR, DE CLERCQ,  
PREMEREUR, VAN CAUWENBERGHE,  
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel