

Wie in deze wereld geboren wordt, moet in deze wereld sterven ; maar voor hen die geloven in de Heer, is er een eeuwig leven bij God in de hemel.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

RENE DE COUVREUR

weduwnaar van

MARIA CATHARINA BUERENS

Hij werd geboren te Parike, op 21 mei 1884 en ging van ons heen in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen, op 16 juni 1976, gezallfd met de Heilige Olie en de sacramenten der zieken.

Oudstrijder van de oorlog 1914-1918



De families **DE COUVREUR, CLAUS,**
DE MEYER en VAN DE PONTSEELE,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Vele jaren schonk de Heer aan deze overleden man. Alhoewel zijn levenskracht geleidelijk verminderde, toch kwam de laatste inzinking als voorbode van de dood nog onverwacht.

In de bloei van zijn leven heeft hij gewerkt en gezorgd voor zijn geliefd gezin. Zolang hij kon heeft hij zich voor zijn familie dienstbaar gemaakt. Om hen, maar ook om zijn medemensen heeft hij zich bekommerd.

De jaren van de verplichte rust boden hem de gelegenheid om zich voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer.

Zo kon hij in dankbaarheid zijn rijkgevulde leven aan zijn schepper terugschenken en zijn zegetocht aanvangen naar het Vaderhuis.

Duurbare kinderen, hebt dank voor de gene- genheid die gij mij betoond hebt gedurende mijn iaatste levensjaren ; hebt dank voor de liefde- volle verzorging die ik van U mocht genieten.

Nu dit alles voorbij is, reken ik op uw gebed ; zo blijven wij in gedachte met elkaar verbonden tot wij elkaar eens voor goed wederzien bij de Heer.