

Mijn taak is af, mijn werk volbracht. Met blij verlangen zal ik het loon uit Gods hand ontvangen.



Bid voor de zielerust van

**ROBERT DECOUVREUR**

echtgenoot van

**Anaïs DE MEULEMEESTER,**

geboren te Everbeek op 11 april 1908  
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 3  
april 1978,  
gesterkt door het heilig sakrament van de  
zieken.

---

God gaf, God nam. Het is geschied lijk het  
de Heer behaagde : Zijn naam zij geprezen.

Een rechtschapen en goed mens is naar het  
Vaderhuis gegaan. Zijn leven was schoon en  
groot in eenvoud en oprechtheid. Hij was een-  
voudig en rechtschapen van hart, werkzaam  
en gedienschtig en kende daarbij geen ledige  
ogenblikken ; kleine dingen allemaal maar die  
tellen op de dag van het afscheid en beloond  
worden.

Mijn goede echtgenote, dit afscheid valt mij  
zwaar. Ik dank U voor al de liefde en gene-  
genheid die gij mij binst mijn leven hebt

betoond. Wij worden eens opnieuw in de  
Hemel in die liefde verenigd. Mijn kinderen,  
blijft moeder omringen met uw schone liefde  
en ik blijf over u waken.

Vaartwel, mijn familieleden en vrienden,  
bidt veel voor mij en bewaart mij een gene-  
gen gedachtenis.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families :

DECOUVREUR, VAN DE PONSEELE,  
DE MEULEMEESTER, DE VOS,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-  
neming.

---

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel