

Het lijkt soms eindeloos een leven  
dat duurt tot bijna honderd jaar,  
maar als 't voorbij is, was 't maar even.

Zij heeft zich gegeven  
aan God, die alles wel bewaart.



Mevrouw

## Zulma DECOUVREUR

echtgenote van wijlen  
de heer Alois VAN DAMME

geboren te Michelbeke op 29 januari 1899  
en zachtjes thuis in familiekring overleden  
te Maldegem op 1 september 1997,  
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid C.O.V.

De families DECOUVREUR, VAN DAMME  
THOMAS en DEBRUYCKER  
danken u om uw deelname in rouw en gebed.



*Het was alsof God een weg voor haar  
had uitgestippeld. Zo vastberaden  
ging ze door het leven. Ze hield van  
mensen en hielp hen wanneer zij in  
nood verkeerden. Nog meer hield ze  
van kinderen. Ze bracht de kinderen  
in haar klas wijsheid, geloof en liefde  
bij en liet hen meestappen op haar  
levensweg. Haar familie droeg ze in  
haar hart. Met heel veel liefde zorgde  
ze voor haar kinderen. Toen ze oud en  
wankel werd en zij haar weg niet  
meer alleen kon verderzetten, werd zij  
thuis met liefde verzorgd. Nu wandelt  
zij de weg van Heer, onder wiens  
hoede zij zolang mocht leven.*

