

De smarten van deze tijd zijn niets in vergelijking met de toekomstige heerlijkheid.

(Rom 8, 18)



Bid voor de Ziel

van Mevrouw

Antoinette DE CREMER

Weduwe van Emiel VAN CAUSENBROECK.

Geboren te Ophasselt, de 16 November 1870 en er godvruchtig overleden de 10 November 1984.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Derde Orde en van alle godvruchtige genootschappen.

Zij eerde haar ouders, beminde haar man, bestuurde haar huisgezin en heeft zich onberispelijk gedragen. (Job. 10,13)

Zij vermaande elk harer kinderen met kracht en wijsheid en paarde mannenmoed aan de tederheid der deugd-zame vrouw. (2 Mach. 7,20)

Waarom bleef mijn smart duren en was er geen hoop voor mijn kwaal, zodat zij weigerde geheeld te worden? (Jer. 15,18)

Gij, o Heer, hebt mijn lijden en gezucht in vreugde verwisseld, opdat mijn ziel U zinge : Heer God, in eeuwigheid zal ik U loven. (Ps. 30,12)

Mijn lieve kinderen, ik dank U van harte voor uw innige en tedere liefde en uw zo verkleefde zorgen. Hoe zou

ik U kunnen vergeten in de schone hemel. Daar blijf ik ook mijn beminde verwanten en kennissen indachtig.

Weent niet langer om mijn verscheiden, blijft mij getrouw in uw gebeden en troost U onderling in de zalige gedachte van het blijde wederzien hiernaamaals.

Allerheiligste Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)



De families VAN CAUSENBROECK en DE CREMER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. De Vos, Ophasselt.