



In Gods genadige liefde  
bevelen wij vertrouwwol toe

DE HEER

**DIRK DE CREMER**

echtgenoot van Mevrouw  
DIANE DE TURCK

geboren te Ninove, op 4 maart 1953  
en na een smartelijk ongeval te  
Oudenaarde tot de heerlijkheid van  
het Vaderhuis opgegaan  
op 27 maart 1986,  
bijgestaan door de genademiddelen  
van onze Zaligmaker.

Als een geliefde zo pijnlijk en onverwacht uit ons midden wordt gerukt, treffen ons de beelden die we van hem in ons geheugen bewaren.

In onze liefde en dankbaarheid blijft onze dierbare Dirk verder leven.

Lieve echtgenote, kinderen, familieleden en vrienden, aan u allen mijn oprechte dank voor al het aangename en het goede dat ik met u mocht beleven.

De families DE CREMER, DE TURCK,  
DE CREMER en CARLIER,

danken u voor uw aanwezigheid  
bij de uitvaart en voor uw bliken  
van deelneming.