

Heer, zij die de wegen der rechtvaardigheid bewandeld hebben, zullen in uw tabernakelen wonen.

(Off. der overl.)

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

**Maria-Juliana DE CREMER**

weduwe van Mijnheer

**Leopold VAN DEN BOSSCHE,**

geboren te St. Martens-Lierde den 12 November 1871, en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 22 November 1949, versterkt door de H.H. Sacramenten. — Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara en van den Bond van het H. Hart.

Zij zag de vrede heersen in haar huis, en door haar zorgen en zwoegen alles in orde houdend, bestuurde zij het onberispelijk.

Wat zoete vertroosting voor ene moeder, in het uur des doods te mogen denken, dat zij al hare plichten heeft vervuld en dus sterft, bijgestaan door allen godsdiensttroost, omringd door haar kinderen en kleinkinderen die haar allen evenzeer bewenen, omdat zij weten dat zij er allen evenzeer door bemind werden.

Heer, Gij hebt ons ontnomen die ons zo dierbaar was, en het geluk van ons leven uitmaakte : geef ons thans moed en onderwerping aan Uw goddelijken wil.

Troost U, dierbare kinderen en kleinkinderen, ik sterf, maar mijn liefde blijft in U. Van uit den Hemel zal ik over U allen waken : blijft mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Drukk. J. Schrever-Gelan, Grotestraat, 73, Geeraardsb.



*De familiën Van den Bossche, De Cremer,  
Van der Linden en Taignaert,*

*zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke  
deelneming, en voor de gebeden waarmede U  
hun dierbare overledene hebt bedacht,*

*Danken U.*