

Frank, vrij en vroom, was hij een rechtvaardig man, die met fierheid op zijn grote familie, ons allen met grote liefde beminde.

Wij danken God dat Hij ons een vader gaf. . . om nooit te vergeten.



**TOT ZALIG AANDENKEN AAN
DE HEER**

ALOIS DE CROO

Weduwnaar van Mevrouw
PALMYRE VAN DEN BOSSCHE

geboren te Godveerdegem op 17 april 1889 en godvruchtig, zacht in de Heer ontslapen te Oubraket op 20 juni 1966. Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en der stervenden.

Hij was Ere-Koster van Sint-Martinus Oubraket.

Bij het afsterven van onze bejaarde vader, kunnen wij, zijn kinderen en kleinkinderen, naast onze innige gevoelens van stil gedragen leed en rouw, alleen nog woorden uiten van dank.

Vader, we danken U voor de sterke hand, het grote hart en het rotsvast geloof waarmee gij ons hebt opgevoed. Vele anderen zullen U wellicht dankbaar blijven gedenken voor de vreugde die ge hen bracht in het leven en voor het vele goeds dat ge hebt verricht voor uw dorp en parochie. Wij, uw kinderen, willen U eerst en bovenal danken voor de volheid van uw gaven als kristen vader, waar ge gearbeid en gezorgd hebt om ons in eer en deugd op te brengen.

Nooit zullen we dat vergeten, maar U lovend en dankend blijven gedenken in onze gebeden.

Alois, als voorbeeldig bedienaar van de eredienst, we danken U, want de schoonheid van Gods huis was U lief en de plaats der woning van Gods Heerlijkheid (Ps. XXV, 8) waar U met een voorbeeldige nauwgezetheid en als een man van stipte plichtsvervulling, vele jaren het kosterambt hebt waargenomen van uw geliefde paro-

chie. Dagelijks hebt ge uw schone stem met hart en ziel tot de Heer verheven steeds voor ogen houdend: "wie godvruchtig zingt bidt tweemaal".

Gij gaaft luister aan de feestdagen en verheerlijkte de hoogtijden tot aan de avond van uw verdienstvol leven. Hoe menig keer hebt U bij beproeving en dood de overledenen naar hun laatste rustplaats vergezeld en terwijl U de gezangen aanhief, mijmerend nagedacht op de schone versjes van grootvader zaliger:

'Toen ik in leven was zong ik menig keer,
geef aan de doden rust en 't eeuwig licht, O Heer,

Ik bid op mijn beurt, helpt mij door uw gebeden,

dit is de echte troost van die hier zijn beneden. . ."

Mijn duurzame kinderen en kleinkinderen, vader verlaat U om hierboven het eeuwig "Sanctus" aan te heffen. Blijft mijn gedachtenis door uw kristelijk en deugdzzaam leven in ere houden. Ik dank U allen voor uw zorg en liefde: U niet het minst mijn geliefde dochter die door uw liefde en zorgen, met bovenmenselijke inspanning, mijn laatste levensjaren zo zonnig en lief wist te maken. De Heer zegene en vergelde het U.

Bidt allen voor mij, ook gij mijn vele familieleden, vrienden en kennissen, opdat de Heer mij spoedig genadig zij.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

De families **DE CROO, D'HAUWERS, VAN DEN BOSSCHE** en **PAPEGNIES,**

DANKEN U
voor uw innige blijken van medeleven.

Uitg. S. Gyselinck, Oubraket