



Bid voor de ziel van Mijnheer

ALOIS DE CROO

Echtgenoot van Mevr. Irène FAINGNAERT

geboren te Michelbeke, den 22 Juli 1878,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
den 22 Maart 1945.

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Eerlid van den Bond van het H. Hart, lid van de
verschillende Broederschappen, lid van den
Kerkraad en Eerste Schepenen der Gemeente.

De Heer had hem begaafd met een edele en sterke
ziel, een goed en verkleefd hart, hij had hem
met wijsheid, verstand en kennis vervuld. Exod.

Hij leefde als een overtuigde christen, innig
verknocht aan zijn godsdienst. Als teedere en bezorgde
vader, was hij steeds bekommerd met het geluk der
zijnen. Als burger toonde hij zich een man van plicht,
trouwe vriend, gezellig van omgang, goedgehartig
en gedienschtig voor iedereen. De edele gevoelens van
zijn ziel verwierven hem de algemeene achtung en de
lieftaligheid van zijn inborst maakte hem vele vrienden.

God spaarde hem ook de beproeving niet, om zijn
verduldsheid te doen uitschijnen, den glans zijner
sterfelijke kroon te verheffen en ons op zijn lijdensbed
te stichten door het voorbeeld van zijn gelatenheid
en betrouwen.

Zeer beminde echtgenoot, kinderen en kleinkinderen,
en gij mijn dierbare zusters en familieleden, kloosterlingen
ik verlaat u, maar weest getroost: eens zien wij
elkander weer in een beter leven. Dat mijne liefde
tot u in uwe harten blijve voortleven. Wat ik u
vraag, 't is voor mij te willen bidden, ik ook zal
voor u ten beste spreken bij God.

Genadige Jezus,
geef hem de eeuwige rust.

(100 d. afl.)
(300 d. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid

Mevrouw Irène FAINGNAERT

Mijnheer Edmond BACKAERT-DE CROO en kinderen.

Mijnheer Jozef DE CROO.

Eerwaarde Zuster CLEMENTINE.

Eerwaarde Zuster RAFAEL.

bieden U hun oprechten dank voor uwe gebeden en blijken van
deelname bij het afsterven van

MIJNHEER

ALOIS DE CROO

dr. « De Beiaard », Wwe Van der Bracht, Michelb.