

De Krone komt op 't laatst. Verheugt die mij
bemint: 't en is geen sterven, neen, 't is 't le-
ven dat begint. G.G.



Gedenk in uw gebeden

EERWAARDE ZUSTER RAPHAËLLE

(Anna DE CROO)

van de Congregatie van de Zusters Penitenten
te Oprakel

Geboren te Michelbeke	15-8-1884
in 't klooster getreden	2-1-1913
ingekleed	2-4-1913
geprofest	14-4-1914
overleden te Wannegem-Lede	17-7-1967
gesterkt door Kristus in zijn H.H. Sacramenten	

Gelukkig zij die door God geroepen om alles
te verlaten, bereidwillig gehoorzaamt en zegt :
« Heer, in de eenvoud van mijn hart breng ik
U alles blijmoedig ten offer ».

(H. Petrus Canisius)

Lang heeft Zuster Raphaëlle haar leven in
dienst gesteld van oude mensen van Wan-
nem, waar zij 41 jaren verbleef. De Heer die
in het Evangelie gezegd heeft : « Al wat gij
aan de Mijnen doet, is aan Mijzelf gedaan »,
zal voorzeker zijn trouwe dienaress beloond
hebben voor zo'n leven van dienstbetoon.

De laatste jaren van haar leven werd zij
door ziekte beproefd door haar medezusters
echter werd zij met een nooit falende dienst-
baarheid verzorgd.

Vóór zij zachtjes in de Heer ontsliep, had
zij nog het geluk te mogen vernemen dat haar
neef priester ging worden. Zij was er zeer blij
om, en dankte God met veel vurigheid.

Zuster Raphaëlle herhaalde dikwijls : « Gaat
tot Jozef met uw pijn, en hij zal uw redder
zijn ». Haar vertrouwen werd niet teleurge-
steld, want in de nacht van woensdag op don-
derdag kwam de goede Sint Jozef haar halen,
om haar ziel te geleiden naar het hemels pa-
radijs.

Bemide Overste en Medezusters, hebt dank
voor de tedere en liefderijke zorgen waarmee
gij mij zo lang hebt omringd. Blijft mij uw
genegenheid toeren met voor mij te bidden.

Dierbare familieleden, tot weerziens in de
hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Heilige Jozef, bid voor mij.

Zeereerwaarde Heer Algemene Directeur

De Oversten en Zusters

De Families DE CROO-VAN DEN BROEKE

danken U innig voor uw medeleven in hun
rouw.

Colpaert - Wannegem-Lede