

Christus die U geroepen heeft kome U te gemoet.
(Kerke. Officie.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Clemence DE CROO

weduwe van Mijnheer Charles Merchiers,

geboren te Nederbrakel op 21 April 1863 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Zottegem op
22 Februari 1953, gesterkt door de H.H. rechten
en de Pauselijke Zegen.

Zij was een vrome en plichtgetrouwe vrouw
haar gedachtenis zal in zegening blijven. In een
gezegenden ouderdom heeft ze niettegenstaande
haar krankheid toch die vrede en die vreugde
gesmaakt die reeds op aarde het loon is van een
rein geweten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bloedver-
wanten en vrienden, ik dank U voor de genegen-
heid die gij mij toedroegt, U vooral die mij, tij-
dens mijn ziekte met zorgen hebt omringd. Ver-
geet me thans niet in uwe gebeden.

Verhoor, O Heer, die gebeden waardoor wij
oetmoedig uw barmhartigheid afsmeaken opdat
Gij de ziel van uw dienares, die gij uit deze
wereld hebt doen vertrekken, moogt vestigen in
de plaats van vrede en rust en deelgenoot maken
met uw Heiligen.

Ten paradijze geleiden U de Engelen dat de
martelaren u bij uw aankomst verwelkomen en
u geleiden in 't hemels Jeruzalem.



Mijnheer en Mevrouw Marcel DE KEGEL-MERCHIERS en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Albert MERCHIERS-VAN DER SCHUUREN en kind,
De familiën DE CROO, GHIJS. MERCHIERS en VAN HEUVERZWILN danken
om uw bijken van oprecht mederouwen.

Drukkerij « De Beiaard », Zottegem.