

Een vrolijk hart geeft levensbloei. (Prov.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Constant DE CROO

geboren te Michelbeke, de 29 november 1864
en er godvruchtig overleden de 4 maart 1957, versterkt
door de HH. Sacramenten.

Lid van de bond van het H. Hart.

Oud-burgemeester van Michelbeke.

Zelden staan wij bij het sterfbed van een man die zulk een hoge ouderdom bereikte, zulk een kloeke gezondheid genoot en bovendien de vlam van het optimisme en de humor tot de laatste ademtocht deed opblaaien.

Wie met deze ouderling in aanraking kwam kon gemakkelijk vermoeden het eenvoudig geloof dat hem van in zijn kinderjaren had beziel, de rechtschapenheid die hem steeds een gids was in de omgang met het volk, de hartelijkheid die hem beminnelijk had gemaakt. Steeds was hij ten dienste van zijn huisgenoten en toen hij geroepen werd om de gemeente te leiden, kweet hij zich voorbeeldig van zijn burgerlijke plicht.

Hetgeen hem vooral kenmerkte, waren die geestige daden en gezegden die iedereen opbeurden en tenslotte getuigden van deugd, fijnzinnigheid en hogere geestesontwikkeling. Herinneren wij ons slechts dit woord gesproken toen hij reeds sterven ging: « ik had meer kracht dan stof ». Ook aan dit sprankelende leven moest een einde komen en wij bewonderen het geduld en de sereïenheid waarmede deze oude man Broeder de Dood tegemoet zag.

Zijn familie, die hem echte liefde toedroeg en goed verzorgde, betreurt diep zijn heengaan! Hij was immers het merkwaardige exponent ener oude en schone familiale traditie. Het zal hem in de hemel een bron van fierheid en geluk zijn te weten dat de deugden van het voorgeslacht door jongere nakomelingen met ere worden beoefend.

Hij ruste in vrede!



Uitg. Thomas Marcel, Michelbeke.