



De Vader ontving in zijn eeuwige vrede
zijn trouwe dienaar, Mijnheer

GUSTAAF DE CROO

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw
ELODIE VALERIE DE COKER

echtgenoot in tweede huwelijk van Mevrouw
MARIA JOSEPHINA GUNS

geboren te Godveerdegem op 16 mei 1882 en zacht
de Heer tegemoet gegaan te Delftinge op 10 novem-
ber 1966, vroom voorbereid door de HH. Sacramenten.

**Erekoster, vereremerkt door de hoogste
bisschoppelijke onderscheiding,**

**Erelid van de Mannenbond H. Hart,
Erevoorzitter van de Bond der Kroostrijke Gezinnen.**

«Als ik dood ben, niet te veel ceremoniën», zo heeft
hij ons herhaaldelijk gezegd.

We moeten dit verlangen eerbiedigen. Stil en eenvou-
dig willen we zijn levenswerk benaderen. De Heer zal
hem oordelen.

«De eer van Gods huis heeft mij verteerd». (Ps. 25, 8)
Dit woord van Gods geest heeft de erekoster gedu-
rende vijftig jaren beleefd in een trouwe toewijding waar-
in hij heel zijn gezin betrok. Deze zorg was de uiting van
zijn schoon geloof en diepgewortelde en vertakte over-
tuiging. Zijn leven : werken en bidden in gezin en in de
parochiekerk was voor hem een gewetensvolle zending
tegenover de Kerk, aan wie hij twee van zijn kinderen
schonk om door te geven wat ze van hem hebben ge-
kregen.

Was hij een weldoener voor de Kerk, hij was het
niet minder voor zijn volk. De taale en radikale huistrant
waarin hij was opgevoed, heeft hij met veel inspanning

opgebouwd, geleid en bekrond met de verzorgde op-
voeding die hij gaf. Hij zette zich in voor de menigvuldi-
ge belangen van de grote gezinnen. Hij deed het goed.

De bezielende kracht voor zijn actief-zijn heeft hij
schoon bewaard tot het einde. Ten zeerste bekommerd
om zijn eeuwige woonplaats bij de Vader, vroeg hij zelf
om het gebed van de Kerk en de zalving. De pijn stak
onophoudend. Kalm en gelaten aanvaardde hij het grote
offer. Hij was klaar voor de grote tocht.

Bemide echtgenote, krانى was uw ruime deel in ons
huis. Ik heb gevraagd grote zorg te dragen om u. Moge
de trouwe dank van ons gezin de schone beloning blij-
ven voor uw voorbeeldige toewijding. Ik bid met u en
voor u. Zo zal ons werk van deze wereld afgewerkt wor-
den in de hemel.

Beste kinderen, kleinkinderen, broer en zusters, op-
rechte dank voor al uw tederheid en goedheid. Uw leven
weze nu verder een ononderbroken genegenheid voor
moeder die op u kan rekenen. Blijft trouw aan het werk
en de geest van hen die u voorgingen.

Mijn dochters, de Heer en de Kerk toegewijd, uw ver-
zorgd apostolaat is onze schoonste dank en de grootste
voorspraak van hem die fier was over deze gave voor de
Kerk.

In kristelijke deelneming zult ge deze Eucharistievie-
ring volledig verzorgen. Dit vraagt u de overledene om
wie ge rouwt, dit is ook zijn enige steun.

*Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw blijken van deelneming een
troost voor ons.*

Danken U oprecht :

*De families DE CROO, DE COKER, GUNS,
D'HAENENS, DE VOS en WIJNANT.*

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge.