

Het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft.
(H. Alph.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Ida DE CROO

echtgenote van Mijnheer

Charles-Louis De Pessemier

Derde Ordelinge van den H. Franciscus

geboren te Nederbrakel, de 12 April 1875, en er
godvruchtig overleden de 28 Augustus 1949.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Van hare ionkheid af groeide zij op in de vrees
des Heren. Als echtgenote was zij de vreugde, de
troost en de steun van haar man.

Als christens moeder offerde zij zich gans op voor
het geluk van haar kinderen, die het voorwerp
waren van haar tedere bezorgdheid voor hun gees-
telijk en tijdelijk wélzijn.

O Heer, gij hadt ons een goede en onwaardeer-
bare moeder oeeven; wij danken er U om. Nu
roept zij ze tot U: dat uw aanbiddelijke wil geschie-
de en uw heilige Naam gezegend zij. (H. Lud.)

Troost u met mij, beminde Echtgenoot, en gij allen
die mij duurbaar zijt. Ik verlaat een dal van tranen
voor het verblijf der gelukzaligen. (H. Cath.)

Mijn beminde Kinderen, bewaart in uw hart de
zoete gedachtenis van moeder en oedenkt haar in
uw gebeden. - Wat mij betreft, ik blijf u in den he-
mel beminnen zoals ik u op aarde lief had.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d.a.
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
Tj. en T quadr)

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer Michelbeke

Mijnheer Charles-Louis DE PESSEMIER

Juffrouw Maria DE PESSEMIER;

Mijnheer Karel DE PESSEMIER;

De familiën DE CROO, DE PREZ, DE PESSEMIER en DE RUYVER

bedanken U voor de blijken van kristelijke deelneming
hun betoond.