



Op het slagveld hebt Gij U schitterend gedragen...
Uwe Bisschoppen zijn trotsch op U. K. Mercier.

†
ZALIGE GEDACHTENIS

VAN BIERWAARDE PATER

KAREL - HENDRIK DE CROO

Leerling in het Seminarium van Scheut te Leuven
Ambulancier in het Belgisch Leger.

geboren te Michelbeke den 28 Januari 1890, gestorven
voor het Vaderland
in het kamp te Auvours, (Frankrijk).

†
Zijn leven ten beste geven voor de zaligheid der zielen in Mongolië, dat was het droombeeld van onze eerwaarden Vriend. Daarvoor heeft hij gewerkt, gebeden en wel eens geleden ook; daarvoor was hij bereid alles te verlaten, zelfs wat hem dicht aan het herte lag; zijne welbeminte Moeder, Broeders, Zusters en Oom. Maar de goede God had het anders geschikt; zijne overgrooten liefde voor den naaste zou hij werkstellig maken in zijn eigen vaderland. — De droeve oorlog was pas aan den gang of onze veelbetoonde Missionaris verlangde vuriglijk hulp en troost te mogen vrieden aan de gesnevelde heiden op het slagveld. Hij werd ambulancier bij het Belgisch leger. O wat af lijden onze vriend, in het aanschijn des doods heeft verzacht, wat af zielen hij heeft getroost en op de baan van den Hemel gebracht, dit weet de goede God alleen, die loon naar werk zal geven... Eindelijk slachtoffer van zijne vaderlands-liefde is Hij op zijne beurt gevallen en den dood der helden gestorven.

O mijne goede Moeder, bij het vernemen van mijn vroegtijdig afsterven zult gij misschien bittere tranen hebben gestort! Dit verbiedt de goede God niet: Hij zelf heeft hier op aarde geweend. Maar ik weet dat nooit de minste klacht uwe lippen zal ontvallen; integendeel gij zult gezegd hebben: Mijn Heer en mijn God, volgaarne zag ik mijnen zoon als priester den altaar opstijgen om voor ons allen te bidden, maar Gij hebt het anders geschikt, dat niet mijn wil maar de Uwe geschiede. — Welbeminte Broeders, Zusters, Oom lief, ik heb den goeden strijd gestreden en verwacht de eeuwige kroon die God bereid heeft aan dezen die Hem op aarde verheerlijkt hebben. Tot wederziens in den Hemel.

Mijn duurbaar Vaderland, bij den Heer zal ik voor u bidden omdat de lang verwachte vrede u welhaast worde geschenkt.

Zoet Hart van Jesus, bescherm ons vaderland.
Alles voor U, Allerheiligst Hart van Jesus.
360 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle.