

't Is God die slaat, 't Is God die troost.  
Zijn heilige Wil zij gezegend.

## ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mijnheer

### Marcel, Gerardus, Dominicus DE CROO

Onderwijzer aan de Gemeenteschool te Overboelare,  
zoon van

#### Mijnheer Jozef en Mevr. Maria Eeman

geboren te Nederhasselt, den 14 Juli 1914 en godvruchtig overleden te Overboelare, den 25 April 1943 op den Hoogdag van Paschen, versterkt en getroost door de Heilige Sacramenten der stervenden en den Apostolischen Zegen.

*Lid van den Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.*

De betreurde overledene was een overtuigden, vurige christen; hij was een toonbeeld van goedheid minzaamheid en dienstvaardigheid; hij was de troost van vader en moeder; hij was bemind en geacht van allen die hem kenden.

Gewetensvol en met liefde heeft hij al de krachten van zijn jong en veelbelovend leven geofferd aan de christelijke opvoeding en het onderwijs van de kinderen.

Gods heerlijkheden zingen in Zijn heiligdom, Hem loven in biddend orgelspel, met blijde stem Maria's lofzangen aanheffen dit was zijn vurig verlangen en zijn troost.

Dat de Heer, de rechtvaardige Rechter, met grootte liefde hem toeroepe: « Kom nu en treed binnen in de vreugden des Heeren, want trouw en edelmoedig hebt ge den Heer gediend. »

Bemide Ouders, Zuster, Broeders bloedverwanten en verloofde en gij allen die mij lief hadt, mijn vroeg afsterven laat u in groote droefheid, doch weent niet als dezen die geen geloof, geene hoop hebben; in den hemel bid en vraag ik voor u steun en troost.

Gedenkt mij in uwe gebeden en goede werken.  
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Druk Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

De Familiën DE CROO, EEMAN, D'HAUWERS en VAN DEN STORME

*danken U van harte voor de blijken van christelijke  
deelneming, hun betoond bij het afsterven van hunnen  
teergeliefden zoon, broeder, schoonbroeder, oom, neef  
en bloedverwant.*

MIJNHEER

Marcel, Gerardus, Dominicus DE CROO