



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Marie-Louise DE CROO

Dochter van Aloïs en Palmyre
DE CROO - VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Oprakel op 1 augustus 1920 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 8 mei 2004, voorzien
van de sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de K.B.G., KVLV en andere
parochiale verenigingen.

Een namis zal opgedragen worden
op zondag 6 juni om 9 uur in de
St.-Martinuskerk te Oprakel.

db druk Geraardsbergen 054 41 33 62

*Wat ging er in je om,
toen je niet wist dat het einde nabij was ?
Waarom mocht niemand delen in je angst ?
Toch nam je afscheid, in stilte zonder tranen.*

*Je hield van het leven met alle vezels van je lichaam.
Je hield van mensen, vrienden, idealen.
Je gaf je woord, dat bleef gegeven.
Zonder grootspraak, hielp je iedereen zoals je kon.*

De families :
DE CROO - VAN DEN BOSSCHE
danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwcenter Geert Brakel 055 42 03 80



*Herinner mij,
maar niet in sombere dagen,
herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*