

Geef haar, Heer, de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL

van

Eerw. Zuster Clementine

(in de wereld Juffrouw Marie-Philomena De Croo)

van de Congregatie der Zusters van de

H. Franciscus te Oprakel,

geboren te Michelbeke 28-4-1882

in het klooster getreden 29-8-1900

gekleed 30-9-1900

geprofes 30-9-1901

godvruchtig overleden te Oprakel 6-3-1957

gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Apostolische Zegen.

Ten paradijze geleiden U de Engelen. Vóór de troon van de grote Rechter hebben ze hun zoete last gebracht. En de uitspraak van de Meester zal zijn : Zalig de dienaar die de Heer wakende vindt... Zalig die zich om het lot van behoeftigen en armen hebben bekommerd ; « ten kwader dage zal de Heer haar verlossen. »

Als onderwijzeres gaf ze zich volledig aan de kleine kinderen die haar werden toevertrouwd. Met hart en ziel heeft zij haar geliefde leerlingen opgeleid in deugd en wijsheid.

Aan de poort van 't klooster te Oprakel was zij de schutsengel van armen en behoeftigen, want voor hen stond haar hart wijd open.

Bemide Overste, medezusters en familieleden, gij vooral mijn dierbare zuster, ik dank U om al het goede dat mij door U mocht worden ; ik

dank vooral deze die mij met zoveel zorg en toewijding hebben gediend onder mijn zware ziekte. Ik zal U gedenken in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid... (300 d. afl.)