

Moeder, ik dank U die mij licht en lucht
de dageraad, het leven....

U dank ik die niets hebt geducht
om mij het al te geven. (L. Reypens).



Gedenk in uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Maria Rosalie DE CROO

echtgenote van Mijnheer

Edmond BACKAERT

geboren te Michelbeke

op 5 april 1914

en er in de vrede van de Heer ontslapen

op 8 mei 1969.

Bestuurslid van de Boerinnengilde.

Lid van de Confrerie van het H. Hart

Voor uw gebeden,
Voor uw kristelijke deelneming,
danken U van harte
de families

DE CROO, BACKAERT,
FAINGNAERT en LODENS.

Er zijn geen grenzen die de liefde kunnen
scheiden ; er bestaat geen dood die onze
gelegenheid breekt. Onze moeder was werkzaam,
eenvoudig en rustig in haar liefde voor ons
allen ; haar leven was één dienst. Dat beeld
blijft levend in ons en daarin blijven wij ver-
bonden met haar.

Gij hoeft niet te treuren
gelijk de anderen, die onze hoop niet delen.
Wij geloven dat Jezus gestorven is en verrezen ;
evenzo zal geschieden met hen
die als kristenen zijn gestorven.

(1 Tess. 4, 14)

Namis te Opbrakel op 26 mei te 8 u.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel