

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o. u. o.  
Lit. v. H. Hart.

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## PAULINE DE CROO

Weduwe van Mijnheer

LEO VAN WYMEERSCH

geboren te Schrisse de 16 Maart 1867,  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
de 7 December 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Gans haar lange leven heeft deze dierbare overledene haar best gedaan om wel te leven; als moeder, als echtgenote, als christene vrouw gaf ze steeds het voorbeeld van trouwe en nauwgezette plichtsvervulling tegenover God en de mensen. Geen wonder dan ook dat zij in het uur van haar dood zo kalm en gelaten was. 't Was alsof ze reeds de stem hoorde van de Goede Meester: "Kom, gij goede en trouwe dienaars, tredt binnen in de vreugd uws Heren ..."

Zij was oud en ellendig geworden, doch zij doorstond moedig de beproeving want haar gedachten gingen naar God, bij wie ze vrede en rust vond.

Mijn dierbare kinderen, voor U heb ik gewerkt en gezwoegd gans mijn leven; in mijn oude dag zijt gij mijn troost en steun geweest, ik dank er U om, en ik smEEK O. L. Heer U overvloedig te zegenen om al hetgeen gij voor mij hebt gedaan. Doch al verdwijn ik uit uw ogen, gij moogt mij toch niet vergeten. Gedenkt mij dikwijls in uw gebeden, goede werken en H. Missen. Vaart verder allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. afl.)

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

DR. DE RUYVER NEDERBRAKEL

Zeer getroffen door Uw bliken van  
diep christelijk medevoelen, bieden U  
hiervoor hun welgemeenden dank:

De familiën VAN WYMEERSCH,  
DE RUYVER en D'HAeyer.