

De Heer heeft ze ons gegeven : De Heer heeft ze  
ons ontnomen, zijn H. Naam zij gezegend. I

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mevrouw

## PELAGIE DE CROO

echtgenoot van Mijnheer

**Cyriel VAN DER HEYDEN**

Geboren te Erwetegem, den 8 Augustus 1868 en  
aldaar godvruchtig overleden den 20 April 1947.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Lid van alle godvruchtige Genootschappen.



Als goede echtgenoot en moeder, minzaam en steeds  
opgeruimd heeft zij hare taak tot uitputting van krach-  
ten behartigd en eenieder getuigt van haar dat zij  
haar brood in ledigheid niet heeft geëten.

Van haar kinderjaren af begreep zij dat de vrees des  
Heeren 't beginsel is der ware wijsheid.

Om haren eenvoudigen maar oprechten omgang met  
haar medemenschen werd zij geacht en bemind, als  
echtgenoot en moeder zal zij gemist worden; maar  
bij God zal zij om heel haar levenswandel, haar  
geduld en haar liefdevol offer belooning ontvangen.

Bemide Echtgenoot en Kinderen we waren gelukkig  
te zamen in vreugde en in lijden - maar het blijven  
duren is van deze aarde niet.- God heeft mij geroepen  
tot een beter leven. De hoop wederom eens samen te  
zijn in 't hemelsche Vaderland moet uw aller hart  
vervullen, uwe tranen droogen en u van langs om  
trouwer aan uwe christelijke plichten verbinden.

Duurbare Kinderen volgt het voorbeeld uwer moeder  
en weest steeds de troost en de steun van uwen  
ouden goeden vader, dan zullen al mijn betrachtingen  
vervuld zijn. Hebt dank voor al uwe zorg en liefde.  
Bidt veel voor mij en rekent op mijn wederkerige  
hulp bij God.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d.a.



Mijnheer Cyriel VAN DER HEYDEN ;

Mijnheer en Mevr. Remi Van Der Heyden-Vekeman  
kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevr. Hector De Norre-Van Der Heyden  
en kinderen ;

Mijnheer en Mevr. René Van Der Heyden-D'Hayer  
en kinderen ;

Mijnheer en Mevr. Benoit Van Der Heyden-Miserez  
en kinderen ;

Mijnheer en Mevr. Emiel Haegeman-Van Der Heyden  
en kinderen ;

Mejuffer Hortense Van Der Heyden;

Mijnheer Richard Van Der Heyden;

De Familiën DE CROO, VAN DER HEYDEN,  
VAN LIERDE en FREDERIC.

Zeer gevoelig voor de bliken  
van kristene deelneming en  
gebeden, in onzen diepen rouw,  
danken U oprecht

---

De Vleeschouwer - Koster - Erwetegem