

« De Heer is mijn licht en mijn leidsman,
wie zou ik vrezen ;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn ». (Psalm 27)

†

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Jerome DE CROOCK

echtgenoot van
Mevrouw Germaine DE RUYCK,

geboren te Heurne op 30 november 1925
en overleden te Heurne op 26 december 1985,
voorzien van de HH. Sakramenten.

In de Kersttijd voelen we een straal van de goddelijke warmte en nabijheid. Voor hem werden het Kerstdagen bij de Heer. Na jaren van harde arbeid voor vrouw en kinderen, werd zijn gezondheid al te vroeg aangetast en begon voor hem de lange weg van verzwakkende lichaamskrachten en kwelende angst. Zoals goud door het vuur wordt gelouterd, zo wordt soms een mens door de pijn en lijden gezuiverd en gebracht tot volle aanvaarding en overgave. Moedig en zonder klagen heeft hij dan zijn kruis gedragen, vertrouwend op de Heer. Toen wist hij dat God nabij is in elk zorgend warm gebaar van echtgenote en kinderen, in elk bezoek van verwanten en vrienden.

Nu wij de handen vouwen tot gebed, is in ons hart een diep gevoel van dankbaarheid om alles wat hij deed en was. Heer, wij bidden U, schenk hem de diepe vreugde en de glans van de Eeuwige Liefde die Gij zijt, schenk hem uw kerstvrede, voor altijd.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, gij kende mijn vurig verlangen thuis te mogen blijven tot het einde. Gij hebt dit wonder volbracht dank zij uw totale inzet en uw zorgende dienstbaarheid, dag en nacht. Ik weet niet hoe ik u danken moet voor deze diepe verbondenheid en voor de inwendige vrede die gij mij geschonken hebt.

Blijft mij indachtig in uw gebeden en vaart wel!

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De families

DE CROOCK, HOOGHE,
DE RUYCK, T'SJOEN,

danken U van harte
voor uw biddend medeleven
in de rouw.

Namis : zaterdag 11 januari 1986 om 9 u.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

J. 6/1/86 M+ Patrick d. 100