

Het geluk op deze wereld is gemengd met bitterheden, opdat wij er niet zouden in berusten, maar naar het eeuwig geluk zouden verlangen.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

ACHIEL, EUGEN DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw

MARIA, MAGDALENA VANDERSTOCKT

geboren te St-Martens-Lierde, op 24 september 1901 en godvruchtig overleden in O.L.-Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde, de 10 mei 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Gewezen schepen der gemeente.

Vereremerkt me de zilveren Palmen in de Kroonorde.



De families DE CUBBER, DE VOS, VANDER
STOCKT en SOETENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Na een leven van werken en zwoegen voor het welzijn van zijn gezin ; na een leven van dienstbaarheid aan zijn medemensen is deze man uit het hem zo duurzame gemeenschapsleven weggekaapt om in de verborgenheid, de ziekte en het leed zijn laatste levensdagen te slijten. Bij de aanvang van zijn ziekte had hij nog hoop op genezing, maar stilaan groeide in hem de zekerheid dat zijn dagen geteld waren.

God en de dood had hij voor ogen. De dood heeft hem niet verrast en de Heer die hij in de Eucharistie ontving, werd zijn leidman op weg naar het Vaderhuis. Met Hem kon hij het kruis van zijn ellende dragen omdat hij geloofde dan ook eens met Hem verheerlijkt te worden.

Uitgeput van krachten is hij gestorven als een voorbeeld van moed en geduld. Nu zal zijn lichaam rusten in die aarde, waaraan hij zo menig mens heeft toevertrouwd.

Beminde echtgenote en kinderen, mijn ziekte was voor ons allen hard ; maar uw liefde scheen uw last te verminderen en heeft mij zo dikwijls getroost ; ze gaf me ook de verzekering dat gij mij niet zult vergeten in uw gebed.

Maria, wees nu een voorspreekster voor hem, die U tijdens zijn leven heeft vereerd !