

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

ADA DE CUBBER

weduwe van de Heer André Van den Borre

geboren te Parike op 23 januari 1903
en godvruchtig overleden te Gent
(Sint-Vincentiuskliniek) op 18 juli 1987,
gesterkt door het ziekensakrament.

„Alles is ver. En de liefste dingen nog verder.
Maar door het verleden wordt het bij elkaar
gehouden, als schapen door een herder“.

Herman De Coninck

Van de mooie „Vlaamse Ardennen“, kwam je
naar het vlakke Meetjesland. Hier kon je met
liefde, werklust en vastberadenheid, je gezin
karakter en gestalte geven en „papa“ ter zijde
staan.

Je huis was niet alleen de thuis voor je gezin
maar stond ook open voor je grote familie,
vrienden en kennissen. Je beleefde er genoeg
aan uit te nodigen en in te richten; steeds was
je bezorgd of je gasten het wel „goed“ hadden.

Later, toen papa ouder werd, heb je hem met
veel liefde, toewijding en bezorgdheid omringd,
zelfs tot het heel veel van je krachten vergde.
Je hebt erg getreurd om zijn heengaan.

Al was je genieten weemoediger geworden, je
hield nog van het leven, van je bloemen, van
je tuin. Je kinderen en achterkleinkinderen
brachten je nog veel levensvreugde. Je wou er
nog bij zijn, bij alles wat nog komen kon.
Onverwacht en plots ben je van ons heenge-
gaan.

Het is nu stil in „huis“.

„Mama, Bonmama“, wij zullen je erg missen.
Heel vaak zullen wij nog terugdenken aan ons
aller „thuis“ waar jij de ziel van was.

Je ontvankelijkheid, je helder inzicht, je wijs-
heid en goedheid, maakten je tot een rijk mens.
Zo zul je in onze herinnering verder blijven.

De families DE CUBBER, VAN DEN BORRE,
VERSTICHELEN en LAROY,

danken U voor Uw blijken van deelneming.

Begr. Maré Pisman, Sleidinge, Tel. 57.37.82
Druk. Geers-Fleurackers, Sleidinge

