

« Wie in Mij gelooft,
zal leven in eeuwigheid ». (Joh. 6, 47)

DANKBAAR AANDENKEN AAN DE
HEER

**Adelson, Benedictus
DE CUBBER**

echtgenoot van **Mevrouw Maria DE BUS.**

Geboren te Oprakel op 6 augustus 1896 en
godvruchtig overleden te Brakel-Oprakel op
17 januari 1983, gesterkt door Christus in
Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.
Hij was erelid van de Xaverianenbond en
de H. Hartbond van de parochie.

Dankbaar heeft Adelson het leven uit Gods
handen ontvangen en dankbaar om al het
geluk dat hij in dit leven mocht ervaren,
heeft hij het vroom in Gods handen neer-
gelegd, met alle hoop op eeuwig leven bij
de Heer.

Al wie de overledene gekend heeft, werd
getroffen door zijn goedheid, zijn eerlijkheid
en zijn werklust. In zijn lang en gelukkig
leven was hij een beste man en voorbeeldig
vader. Zijn leven was echt kristendom: gans
zijn leven is werkelijk één inzet en toe-
wijding geweest voor zijn familie, parochie
en medemens.

Met onuitgesproken fierheid, want hij was
uitermate bescheiden en eenvoudig, maar in
stil geluk kon hij medeleven in het een-
voudig landelijk leven in Gods vrije en scho-
ne natuur, waarin hij zijn vreugde en liefde

vond. Vóór alles heeft hij een mooi gezin
opgebouwd in het bewustzijn van het leven
als een gave van God - zoals de groeikracht -
'n bron van zegen door de Schepper gegeven.

Zijn gehele leven was een geven en een
dienst aan de goede God en de zijnen, on-
ophoudend bezig zijn met duizend en één
kleine dingen, die juist zo boeiend zijn voor
hart en geest.

Zijn levensavond was een tijd van verstild
geluk; tot zijn laatste dagen wist hij zich
veilig thuis, omringd door de goede zorgen
en genegenheid van zijn familieleden. Dank
aan allen om wat U voor mij geweest zijt.

Bid voor mij. Voor elke mens is het bijzon-
derste: de eeuwige vrede en vreugde, het
loon en de bekroning bij de Heer.

God zegene en beware U en leeft verder
als goede kristenen.

De families DE CUBBER, DE BUS, GHIJS,
VAN CAUWENBERGE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

NAMIS: op zondag 6 februari 1983 te 10 u.
in de parochiekerk St.-Martinus te Oprakel.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Sylvain Gijssels, Oprakel