

De ziekte en het lijden zijn een kruis, en het kruis is de deur des Hemels.

† ZALIG AANDENKEN †
van Mijnheer

ALBERT DE CUBBER

zoon van wijlen

Mr. August en Mevr. Cesarine VAN DEN BOSSCHE

geboren te Oprakel den 3 Oogst 1906 en aldaar
godvruchtig overleden, den 30 Juli 1947.
gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten

Met een engelachtige onderwerping aan Gods Heilige Wil heeft hij zonder morren; de hevige pinnen van zijn ongeneesbare ziekte geduldig verdragen, steeds hopende op zijn genezing, die menselijk onmogelijk was.

Wat een schat van verdiensten heeft Albert hiermede vergaard! Wat een vrome stichting voor zijn omgeving!

Overtuigd van de zalvende woorden: die met God lieden, zullen zich met Hem verblijden.

In alle eenvoud en volle rechtschapenheid, is Albert in zijne nabijheid al goed doende rondgegaan. Hij vond het vanzelf sprekend, zijn mindere broeders in stilte te helpen. "Beter te kunnen geven dan te moeten krijgen die mensen vragen niet voor hun plezier", was zijn leuze. Steeds bereidwillig voor de noden en wensen van zijn medemens.

Zijn paternoster en schapulier droeg hij trouw bij zich, beste bewijs van zijn diep geloof en gemeend vertrouwen in onze H. Godsdienst.

Lieve Zusters, Broeders en Familie, heb dank voor uw goede zorgen, gedurende al die lange maanden mij zo liefdevol toegediend.

In dit aardse leven, kan ik ze u niet meer vergelden, maar van hierboven zal ik voor U bidden en over U waken.

Ik had nog gaarne vele jaren uwe werken en zorgen gedeeld, maar de Heer heeft mij geroepen tot een beter leven. Zijn H. Naam zij gezegend.

Onze scheiding is hard maar troost u in den Heer. Tot wederziens in 't rijk van de eeuwige vrede.
H. Hart van Jesus ons toekome uw rijk. (300 d. aflaat)

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdta court.

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van genegenheid en troost.

Hiervoor zeggen U dank.

De Familiën DE CUBBER, VAN DEN BOSSCHE,
DE PESSEMIER, MARROYEN en al de aanverwante
familiën,