

« Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest ».

VROOM EN DANKBAAR  
AANDENKEN AAN  
**DE HEER**

**Albert,**  
**Jozef DE CUBBER**

echtgenoot van Mevrouw  
**Julia MAES**

geboren te Oprakel op 16 oktober 1913  
en onverwachts thuis overleden  
op 10 augustus 1993.

Begeleid door het gebed van de Kerk.

Gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

**Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945.**

---

God, onze Vader,  
plots en verrast vol droefheid,  
staan wij bij het heengaan  
van deze nog actieve, gediensige  
en gemoedelijke man, echtgenoot en vader.  
Niets liet vermoeden  
dat de dood zo vlug en plots zou intreden.

Zo is nu voor hem in deze vakantieperiode  
waar zovele mensen rust en verpozing zoeken,  
de eeuwige rust en vrede bij de Heer inge-  
gaan.

Wij bewaren van deze dierbare overledene,  
een gediensig man, het beeld van een goede  
werkzame vakarbeider. Die wijs en voorzichtig  
als autogeleider, zovele wegen doorkruist  
heeft en in zijn laatste levensjaren gelukkig

vrij en tevreden, gelukkig in familiekring heeft  
doorgebracht, met dienstbetoon in huis en in  
zijn hofje in de streek en in die schone natuur  
in Oprakel, waar hij zoveel van hield, is nu  
een punt gesteld en voorgoed afscheid ge-  
nomen van vrouw, kinderen, kleinkind, vrienden  
en kennissen.

Gedurende de oorlogsjaren, heeft hij trouw  
en voorbeeldig zijn vaderland gediend en ge-  
leden als krijgsgevangene. Verermerkt, werd  
hem hulde en dank gebracht.

Bemide echtgenote, Julia, meer dan vijftig  
jaar hebben we in liefde en trouw, gelukkig  
geweest. Dank voor alles wat ge in mijn leven  
gedaan en betekend hebt, in goede en kwade  
dagen. Ons afscheid was kort, we hopen op  
een wederzien bij de Heer.

Mijn kinderen en kleinkind, ge hebt me  
altijd nauw aan het hart gelegen, dank voor  
uw genegenheid en goede diensten.

Mijn geburen en vrienden, mijn oprechten  
dank. Tot weerziens !

Namis :  
op zondag 12 september 1993 om 9 u. 30.

---

†

**De families**

**DE CUBBER, DE WOLF,**  
**MAES en BOCKSTAELE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding A. Marroyen - (055) 42 26 08