

"De engelen geleiden U naar het Paradijs!"

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Alfons DE CUBBER**

weduwnaar van Mevrouw  
JUDITH DE NAUW

geboren te Geraardsbergen op 1 oktober 1885 en  
godvruchtig overleden te Everbeek op 17 jan. 1964.

Versterkt door de HH. Sacramenten en de  
Apostolische zegen.

De duurzame overledene was een door-kristelijk man, naarstig en vooruitziend, hij had een talrijke familie schoon en godsdienstig opgevoed. Terecht was hij fier op zijn kinderen, die van jongsaf aanvaardden zich volop toe te wijden aan de parochiale werken.

Zwaar is hij beproefd geworden, en naar het woord van de H. Schrift, door de beproeving gelouterd. Vóór de tijd, waarop hij normaal op een welverdiende rust had kunnen rekenen, was hij lange jaren lijdend.

Zwaar ook heeft hij geleden onder het afsterven van zijn geliefde huisgenoten. Zijn echtgenote, hem zó nodig voor zijn ziek kind, werd hem op een brutale wijze ontnomen. Weldra zag hij zijn jongste zoon, onderwijzer, na een zeer pijnlijke en langdurige ziekte, ten grave dragen. Hij leed diep, in stilte en zonder morren.

Toen hij zijn levenskrachten voelde verminderen drong hij zelf aan om tijdig de HH. Sacramenten te ontvangen, hij deed het bewust, vurig en met veel eerbied. Hij gaf ons het stichtende voorbeeld van een schoon en kristelijk leven, bekroond door een schone en kristelijke dood!

Het is waar dat het verlies van een geliefde, die goed is, ook pijnlijker is. Maar het betaamt even-

eens dat de kinderen God danken, en zich verheugen, zulk een goede vader gehad te hebben. Moge onze Vader, zijn dienaar Alfons opnemen onder het getal van zijn uitverkorene.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, duurzame broeders en zusters, beminde bloedverwanten en kennissen, ik dank U voor uw warme genegenheid, leeft voort schoon en kristelijk zoals ik u geleerd heb. Met moeder en Valère blijf ik U beminnen. De goede God zegene U allen, in afwachting van bet blijde wederzien bij de Heer.

«Wil nu Heer, de ziel van uw dienaar bevrijden, en met U de vreugde van het hemels geluk laten genieten».  
(Z. Rituaal)



De Families

DE CUBBER,  
DE NAUW,  
MAUDENS,  
SOETENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. A. Opdecam, Everbeek