

Zo viel de ziel U uit het vroom
gepeins der laatste dagen.
Zo mocht gij scheiden zonder schroom
en wordt in God gedragen. (P.R.)

†

Bid voor de ziel van
de heer

ALFONS DE CUBBER

echtgenoot van mevrouw
Lucienne Desmet

geboren te Hemelveerdegem op 2 februari
1912 en gelaten in de Heer ontslapen in de
H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 29
november 1989, gesterkt door het H. Sa-
crament der Zieken.

De families

De Cubber, Desmet,
Menschaert en Tuypens
**danken u om uw blijken van deel-
name in hun rouw en om de steun
van uw gelovig gebed.**

De dierbare overledene was een voorbeel-
dige echtgenoot, een waakzame vader, een
trouwe en verkleefde vriend, een man vol
overtuigde godsdienstzin, die overal zonder
menselijk opzicht het goede voorstond.

Zijn leven was gevuld met taai werken voor
zijn huisgezin. Wie met hem in aanraking
kwam, waardeerde hem; wie hem van
naderbij kende, werd gesticht door zoveel
schoons dat hij schuilhield onder de mantel
van eenvoud en bescheidenheid. Als teer-
beminde vader, leefde hij gelukkig in het
midden zijner kinderen en kleinkind, die
hem omringden met eerbied en dankbare
liefde.

Dierbare echtgenote, mijn afsterven is voor
U een zware beproeving; zo graag had ik
verder met U geleefd. Heb dank voor al de
liefde en toegewijde zorgen. Zij waren mij
een troost, bemoediging en opbeuring.

Mijn beste kinderen en kleinkind, blijft
mijn gedachtenis eren, weest de steun van
uw goede moeder en put in de herinnering
aan de mooie dagen die we samen mochten
beleven, de kracht om uw levenstaak ver-
der uit te bouwen. In het gebed tot God,
voor mijn zielerust, blijven wij elkaar nabij.
Mijn goede familieleden en vrienden, dank-
baar ben ik voor uw ware genegeheid die
mijn hart verblijdde.

Gij allen, die mij gekend hebt, bidt voor mij