

Geef rust o Heer,  
geef Uw vrede aan de doden.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Alice, Maria, Hortense

DECUBBER

**echtgenote van de Heer George GEENENS.**

geboren te Opbrakel op 9 juni 1912 en thuis  
overleden op 1 juni 1987,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Soms kan iemand al zoveel jaren geleden  
hebben dat we van haar dood spreken als  
van een bevrijding voor haar.

Voor ons echter die blijven, laat het altijd  
een leemte na, een verlies...

Nu deze goede vrouw en moeder van ons is  
heengegaan, bedroefd maar toch uiterst dank-  
baar voor het werk dat door haar handen is  
gegaan, en voor haar zorg en liefde voor-  
heen, die ons welzijn en geluk heeft gebracht.  
Nu deze vrouw en moeder van ons is heen-  
gegaan durven wij voor haar bidden:  
Heer, onze God, getekend door ziekte, is ze  
een voorbeeld geweest: met geduld en over-  
gave heeft ze alles gedragen. Ze was goed,  
eenvoudig en rechtschapen van hart, altijd  
voor alle dienst en hulp dankbaar.

Bij het feest van O.-L.-Heer Hemelvaart wil  
haar nu opnemen in uw eeuwige vrede en  
geluk.

Mijn geliefde echtgenoot George, wat zal  
ik U wedergeven voor alles wat U dag en  
nacht voor mij gedaan hebt; dat kan geen  
mens begrijpen. Tracht nu de wisselvallighe-  
den van het leven moedig te dragen, ook  
mijn geliefde kinderen die mij zo nauw aan  
het hart lagen.

Opdat we mekaar eens weerzien bij de Heer  
voor altijd, zegt « ja » op de uitnodiging van  
een kristelijk leven. De Heer is ons voor-  
gegaan naar het eeuwig vaderhuis.

De families

DECUBBER, GEENENS,  
TERNOOT, GEENENS,

danken U.

Namis : zondag 21 juni 1987 om 10 uur.

---

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel