

Allerheiligen is het samen-zijn in de Heer voor goed en eeuwig.



Door het geloof in Kristus ontvingt zij het eeuwig leven bij de Vader

MEVROUW

Alixé, Florence DECUBBER

echtgenote van de Heer Victor SPELIERS,

geboren te Opbrakel op 15 juni 1897 en er vroom en kristelijk overleden op 28 oktober 1971, versterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van godvruchtige genootschappen.

Het feest van Allerheiligen huldigt het leven van een kristen mens dat langs de hoofdweg van ons aards bestaan ons hemelwaarts voert. Het is een opgaand kronkelpad en naast de bloemen langs de weg staan ook distels en doornen van beproeving en lijden...

Na een voorbeeldig kristelijk leven, na een langdurige ziekte, met veel moed en geduld gedragen, stierf de duurzame overledene een zachte en kalme dood, die de voorbode is van het eeuwig geluk in God.

Florence, zoals ze door iedereen gekend en bemind werd, leeft, dat zijn we zeker omwille van de volkomen trouw aan de Heer, die aan allen die in Hem geloven en op Hem vertrouwen het eeuwig leven beloofd heeft.

Zo is ze aan ons voorbijgegaan met goed te doen en te werken, want ze was bezorgd, spaarzaam en bedrijvig dag in dag uit. Haar

gezellig huisje heeft ze bezield met toewijding en liefde. Ze was voor haar man een trouwe en beminlijke levensgezellin. Zij was een oprecht kristen vrouw, rechtschapen, eenvoudig goedhartig en gedienschtig jegens iedereen. Wederkerig heeft ze van allen die haar kenden, genegenheid en vriendschap mogen ervaren. Haar dachtenis blijve in ere en God lone haar naar haar verdienste.

Mijn duurzame man, ik weet het, mijn heengaan laat een grote leemte in uw leven, maar onze trouw en liefde voor elkaar is zo echt geweest, dat de dood die band niet kan breken. Wij blijven trouw aan elkaar over het eindpunt van dit leven in eeuwigheid. We blijven één intussen in ons vroom gebed. De Heer versterke en vertrooste U in de dagen die komen.

Mijn duurzame familieleden en kennissen, onze genegenheid en vriendschap blijve voortleven in een vroom gebed. Allen tot weeziens in de gemeenschap der heiligen.

De families
DECUBBER, HOEBEKE, SPELIERS, DE STERCKE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gijssels, Opbrakel