

Heer, uw Wil geschiede...



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

AMANDINE DE CUBBER

echtgenote van de Heer

JOZEF VAN DER LINDEN

geboren te Opbrakel, op 8 november 1882,
en er haastig overleden op 3 oktober 1957,
gesterkt door het H. Oliesel.



Met bittere tranen bewenen wij haar, die wij zo liefhadden, maar in ons hart bewaren wij de vaste hoop haar weer te zien in de hemel.

Haar Schepper heeft haar geroepen en zij is heengegaan, om het loon van haar werkzaam leven te gaan ontvangen.

Wees niet gehecht aan uw tijdelijk geluk of laat u niet ontmoedigen door tegenspoed: onze duurzame woonst is hierboven.

Niemand kent het uur, waarop hij van deze wereld zal moeten heengaan. Zalig daarom de mens, die steeds bereid is om voor de rechterstoel van God te verschijnen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, het valt u pijnlijk mij zonder een afscheidswoord door de plotse greep van de dood uit uw midden te zien wegnemen.

De band van onze liefde zal echter nooit verbroken worden. Mijn beminde zuster kloosterlinge, gedenk mij in uw gebed en offer. Alle familieleden en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden en tot weeziens bij de Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil,
300 d. afl.

R. I. P.



De Familiën DE CUBBER, VAN DER
LINDEN, GYSELINCK, 'T KINT.

Bedanken U oprecht voor de
blijken van innige deelneming
en gebeden.

Uitg. A. De Groo, Koster, Opbrakel