

Ik had u lief  
wees niet bang  
want ik ben met U.

†

**Gedenk in uw gebeden de ziel van**

de Heer

**Angel DE CUBBER**

echtgenoot van Mevrouw

**Palmyre HAILLEZ,**

geboren te Oprakel op 6 november 1904 en er in de vrede van de Heer ontslapen op 18 november 1979, « in extremis » gezalfd met de H. Olie.

---

We zullen samen bidden om elkaar te helpen de juiste weg te vinden, dit verdriet te dragen en te overwinnen. We zullen onze afgestorvene niet loven, want onze woorden zijn te zwak om dit te proberen te zeggen in deze eerste dagen van nog niet te begrijpen kunnen. Wij zullen hem niet meer zien en de vraag rijst wat onze houding tegenover dit verlies moet zijn. Wij moeten hem afstaan : ons leven is van God en

heeft zijn bestemming alleen in God. En dat betekent dat alleen God het leven zinvol kan maken. Maar dat kan alleen wanneer we ons van ganser harte aan God toevertrouwen.

God en mens kennen elkaar ; zij zien elkaar van aangezicht tot aangezicht ; zij hebben elkaar lief ; zij kunnen niet zonder elkaar ; zij zijn één in het zalige geheim van hun liefde. En de mens knielt neer en strekt zijn handen uit en is niet meer zichzelf, want nu is hij in God. Dat is voleinding.

Liefste Palmyre, kinderen, kleinkinderen, « draag zorg voor elkaar » en voor Joris en Grietje.

De families De Cubber, Himschoot,  
Haillez, De Temmerman,

danken U oprecht voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel