



TOT DANKBARE GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

**Angella Philomena
DE CUBBER**

weduwe van de Heer
Emiel Albert VAN ACHTER

geboren te Sint-Martens-Lierde op 8 juli 1907
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 31 december 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De familie dankt om uw medeleven en uw gebed.

Namis op vrijdag 29 januari 1999 om 18.30 uur
in de decanale kerk te Nederbrakel.

In volle kersttijd, op de drempel van het nieuwe jaar, is moeder voorgoed het nieuwe leven binnengegaan, heel zachtjes, alsof ze ons ook nu geen pijn wou doen; vol vertrouwen op haar Heer en Schepper naar wie ze zo verlangende heen te gaan.

We zullen haar missen om zovele kleine dingen, maar we bewaren dankbaar de herinnering aan een lieve moeder en grootmoeder, aan een diep christelijke vrouw. Wij vertrouwen erop dat de Heer met wie ze in haar dagelijks gebed zo sterk verbonden was, haar nu eeuwige vrede schenkt. En wij bidden dat zij nu bij Hem thuis mag zijn, samen met al haar dierbaren die haar zijn voorgedaan.

*Heer onze God,
Gij zijt een God van liefde en trouw.
De naam van elke mens
staat geschreven in de palm van uw hand.
Wij bidden U voor Angella:
laat haar voorgoed delen in uw liefde.
Amen.*

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor uw liefde en uw vriendschap, voor uw geduld en uw zorg. Beste vrienden en burens, heb dank voor uw genegenheid. Laat ons met elkaar verbonden blijven in vertrouwen dat de Heer ons samenbrengt in de vrede en de vreugde van zijn Rijk.