

Gij, engelen van de Heer, komt haar tegemoet en brengt haar voor de Allerhoogste.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

ANNA DE CUBBER

weduwe van de Heer

ARTHUR CARLIER

geboren te Zegelsem op 20 november 1906 en godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel op 30 juni 1971, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken en de stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Het mysterie van leven, lijden en dood kan ons soms, bij het heengaan van een dierbare, plotseling overrompelen. Wat gisteren was, is vandaag niet meer. Waar wij ons gisteren zo erg om bekommerden, blijkt vandaag al zijn betekenis verloren te hebben.

Gelukkig de mens die in het aardse leven niet zodanig is opgegaan, dat hij later niets meer te verwachten heeft. Gelukkig diegene die beantwoord heeft aan Gods liefdevolle uitnodiging om zijn plichten te vervullen jegens God en de evenmens, hij zal loon naar werken mogen ondervinden.

De dierbare overledene heeft haar deel gehad in de hardheid van het leven. Toch is zij steeds goed geweest, opgeruimd en gereed om anderen te helpen. Tijdens haar langdurige en pijnlijke ziekte dwong zij de bewondering af van allen die haar benaderden, om haar moed en geduld. De kracht daartoe vond zij in haar diepe godsvrucht en kinderlijk vertrouwen in het Kindje Jezus van Praag.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, uw genegenheid en uw zorgen hebben mij altijd troost en vreugde geschonken. Ik dank u voor alles en zal u verder bij de Heer gedenken.

Familieleden en bekenden, vooral mijn zuster de Heer toegewijd, ik dank u voor uw medeleven, vergeet mij niet in uwe gebeden. Tot weerziens.

De Heer en Mevrouw Albert HERREGODTS-CARLIER,

De Heer en Mevrouw Roger FORT-CARLIER,

haar kinderen ;

Jonge Heer Johan HERREGODTS,

Jonge Juffer Marleen HERREGODTS,

haar kleinkinderen ;

De families DE CUBBER, CARLIER, VAN GANSBEKE
en HAEGEMAN ;

**danken U van harte voor Uw bliken
van deelneming in rouw en gebeden.**