

“ Wat geen oog heeft gezien, dat heeft God bereid voor wie hem liefhebben ”.



Samen bidden wij voor de zielerust van  
MEVROUW

## **Anna, Maria DE CUBBER**

weduwe van wijlen de Heer  
**RENE KOOLBRANT**

geboren te Oprakel, op 2 mei 1903 en godvruchtig in de Heer ontslapen, op 30 oktober 1983 in de Dr. Goffaertskliniek te Zottegem, gesterkt met de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Het heimwee naar een verder levensperspectief komt nooit in het jaar méér tot uiting dan in deze tijd waarin de ons omgevende natuur, nog eens in een nooit geziene kleurenweelde, naar het sterven toegaat en waar het Allerheiligenfeest ons moeder uitnodigde om ons vader met steeds méér dank en wederliefde te benaderen in haar parochiekerk... in haar gebeden, hebben wij, nu ook voor haar en tot haar gebeden als de zo onverwachte geroepene door de Heer, om hetzelfde feest te vieren, met ons vader en alle

familieleden... in de eeuwige thuis... als blijvende en onvergankelijke erfenis.

Wel in de herfst van haar leven ... maar toch zo plots laat ze nu na ... haar kinderen, kleinkinderen, haar familie, buurtmensen, haar leeftijdsgenoten. Ze zal in herinnering blijven als — de goede moeder die steeds kommer- vol en genegen voor haar kinderen heeft geleefd — als grootmoeder, bij wie haar kleinkinderen altijd zo welkom waren en die langs om méér de trots van haar leven werden — als familielid ... waar ze ieder met de glimlach als welkom ontving en haar volle inzet enkel als een wederdienst aanzag... — als buurtmens ... waar ze voor iedereen tijd vond om zich in vriendschap dienstbaar te maken — als lid van de Derde Leeftijd ... waar ze zeker nooit mocht afwezig zijn.

Alleen gevoelens van dank ... schieten hier zeker te kort en brengen de zoekende mens op weg naar de oorsprong van alle leven : God, moge zij nu met ALLE HEILIGEN leven bij U en de vreugde ontvangen van het EEUWIG GELUK.

**De families DE CUBBER, KOOLBRANT,  
FAIGNAERT en SOETENS,**

danken U voor de blijken van deelneming in hun rouw.

---

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.