

†

Dank God met ons
om het leven, het werk en de liefde van
Mevrouw

Anna - Marie DE CUBBER

weduwe van de Heer Henri WICKE

geboren te Nederbrakel op 3 oktober 1899
en godvruchtig overleden te Ieper
op 3 september 1983,
gesterkt door het ziekensakrament van de kerk.

Nederbrakel, 1899.
Geboren worden en opgroeien in een schoon gezin.
Want er heerste vriendschap
tussen de vele broers en zusters.
Ze keerde graag bij hen terug
tot in haar oude dag.
Het was een terugkeer naar haar eerste leven.

Haar huwelijk met Henri.
Een eigen gezin stichten te Ieper.
Werken en kinderen grootbrengen,
liefhebben en gelukkig zijn.
Tot de vroegtijdige dood van vader.
Een harde slag :
het einde van haar tweede leven.

In korte tijd alleen komen te staan.
Neen, niet alleen :
want ze was gaarne bij de mensen ;
ze kreeg het gezelschap van kinderen en
kleinkinderen.
En ze bleef actief,
ze maakte zich dienstbaar,
ze leefde volop, sterk en fier,
het ene jaar na het andere.
En zachtjes, o zo zachtjes, is ze heengegaan,
als was ze bang iemand te storen.
Ook haar derde leven was erg mooi.

En nu,
is er voor haar een vierde leven ?
Jezus zegt :
„ Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven ”.
Mémé geloofde.
De Heer was voor haar geen vreemde.
Wij vertrouwen haar leven toe
aan zijn liefde die allen omvat.
Wij geloven dat zij glimlachend op ons neerziet,
van heel dicht : van bij de Heer.
Dank, Heer, om haar eeuwig leven.

Marcel en Monique Wicke - Mauduit en kinderen,
(† Benoit Wicke)-Ernestine Baeckelant en kinderen,
Guido en Ivonne Deruytter - Wicke en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen ;

de families
De Cubber - Detemmerman en Wicke - Ryckeboer,
danken U voor uw gebeden en gewaardeerde blijken
van christelijke deelneming.

Begr. Korbimo (Leo), Capronstraat 28, 8900 Ieper -
Tel. 057/20 04 13 - 20 55 33.