

« In 't midden van ons leven  
vergaan wij in de dood ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## ANTOINETTE DE CUBBER

echtgenote van de Heer  
CYRIEL DE GROOTE

geboren te Vloesbergen, op 28 september 1938 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch Zie-  
kenhuis te Gent, op 30 november 1981, nadat zij  
de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ont-  
vangen had.



De families DE CUBBER, DE GROOTE,  
DE SMET en DE STERCKE,

zijn erkentelijk voor uw bliken van  
medeleven in hun rouw en danken U.

Hoe ondoorgroendelijk zijn Gods wegen ! Een  
goede echtgenote, een ijverige vrouw, een ge-  
lovig mens wordt in de bloei van het leven aan  
de liefde en de bezorgdheid van haar man ont-  
nomen. Haar eenvoudige verschijning, haar ge-  
voelige erkentelijkheid voor elke bewezen dienst,  
haar stille dank voor ieder helpend gebaar  
maakte dit mens tot een persoon voor wie men  
eerbied en begrip opbrengen kon.

Voor haar echtgenoot is haar heengaan een  
afscheid nemen van een trouwe en goede echt-  
genote, met wie hij voorspoed en tegenspoed  
deelde, zonder wie een grote leegte in zijn  
leven komt. Naar haar voorbeeld zal hij zich tot  
de Heer wenden en bidden :

« God, Gij die troost en liefde zijt,  
genees mijn hart van eenzaamheid  
en wil mij verder helpen ».

« God, dit leven verliep in eenvoudig en rustig  
geloof. Beoordeel deze echtgenote naar haar  
goedheid en zorg voor haar echtgenoot, naar  
haar hulpvaardigheid. Herhaal uw uitnodiging  
tot verkwikking aan deze mens en neem haar  
op in Uw Vaderhuis waar zij, deelachtig aan  
Christus' Verrijzenis, in Uw eeuwige vreugde  
verder moge leven ».