

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Arthur DE CUBBER

weduwnaar van Mevrouw

Louise HAESBROEK,

geboren te Elst op 7 januari 1899 en
godvruchtig overleden te Brakel-Michelbeke
op 18 november 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij mogen ons niet roemen op de dag van morgen, want wij weten niet wat die dag ons zal brengen... De mens leeft weinige dagen : hij is gelijk de bloem van het veld, die 's morgens ontluikt en 's avonds verwelkt en sterft.

Wat onvoorziene voorvallen kunnen het geluk van dit korte leven komen vergallen en onze plannen in de war sturen. God mengelt het geluk van deze wereld met bitterheid opdat wij een ander eeuwig geluk zouden zoeken. Maar wat is het lijden van deze wereld toch onbenullig en klein in vergelijking met de eeuwige beloning die de rechtvaardigen te wachten staat in het andere leven.

Mijn dierbare kinderen en familieleden, stelt uw vertrouwen op God, de Vader der bedrukten. Hebt dank voor uw goede zorgen en toewijding waarmee gij mij altijd hebt omringd.

Wij bidden, God, gij zijt vergevingsgezind en wilt dat alle mensen zalig worden : wij doen beroep op Uw goedertierenheid en vra-

gen dat Gij uw dienaar Arthur, die uit deze wereld is heengegaan, laat delen in Uw eeuwige zaligheid.

Door Kristus onze Heer. Amen.

De families DE CUBBER, LABEE,
HAESBROEK,VAN DE WALLE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel