

Hier vinden we geen blijvende woon en geen volmaakt geluk, maar we gaan de weg op naar het Vaderhuis en ons eeuwig geluk in God...

†

GEDENKT IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

Arthur DE CUBBER

echtgenoot van Mevrouw
Leona VAN DE VELDE

Geboren te Opbrakel op 1 juli 1899 en er schielijk overleden 24 maart 1965.

Bediend door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

De dood komt als een dief in de nacht... Zo heeft Jezus ons vermaand in het Evangelie. Laten we vooral in deze tijd die vermaning ernstig opnemen en er voor zorgen dat we in geweten in orde leven met God en de hoogste belangen van de ziel behartigen die toegang geven tot het eeuwig leven...

Wel onverwacht maar niet onvoorbereid is Arthur uit dit leven heengegaan. Een hard en schoon leven, getekend met de kruisen der beproeving: heel jong werd hij opgeëist met al de ontbering, ver van zijn geliefde thuis; gestaald door de zware seizoenarbeid en de mijn waar een langdurige ziekte hem stilaan zal voeren naar het graf, spijs de beste zorgen en toewijding.

Vriendelijk in zijn omgang, gediensstig voor iedereen, steeds blij en opgeruimd, telde hij enkel vrienden. Hij was een man, die altijd handelde naar zijn geweten, bewust van wat van hem als kristen mens, als echtgenoot en vader gevraagd werd. In de trouwe alledaagse plichtsvervulling lag de grootheid, die de Heer beviel, en het geluk en de zegen voor zijn gezin, waar zijn gedachtenis zal voortleven.

Beminde echtgenote, kinders en kleinkind, hard zal U die scheiding vallen, die zonder teken of tale zo onverwachts is gekomen. We konden nog

samen enkele jaren gelukkig zijn in onze woon, waar we hoopten een gelukkige levensavond te mogen doormaken... De zwaarste beproeving is over U gekomen. Moge uw geloof U sterken en troosten in die droeve dagen, U allen hoop en moed geven, het leven kristelijk verder te leven, en elkaar bijstaan, tot we elkaar weerzien in de vreugde en glorie van de Heer.

Vaarwel, allen, die ik dankbaar genegen blijf, wie kon het denken dat ik mijn vriend Alfons zo ras zou volgen in het andere leven. Een gunst vraag ik U, gedenkt me in uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Jezus, Maria, Jozef.



De families

DE CUBBER,
HIMSCHOOT,
VAN DE VELDE,
TACK,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.