



Blijf in de blijheid waarin hijzelf heeft
geleefd en die hij zo graag met anderen
deelde, denken aan
de heer

August Richard De Cubber

echtgenoot van mevrouw
Gerardine Jonkheer

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 15
mei 1901 en godvruchtig overleden te
Hemelveerdegem op 21 mei 1971, gesterkt
door het H. Sacrament van de zieken
en de Pauselijke zegen.

Ieder goed mens laat, als hij heengaat uit ons mid-
den, een spoor na : het spoor van al de goede en
schone dingen waarmee hij de wereld een weinig
beter gemaakt heeft, en waarmee hij een beetje
geluk gebracht heeft, daar waar hij kon.

Richard zag de mensen gaarne. Dat maakte hem
gul, hartelijk en levenslustig. En de mensen hielden
van hem. Als zij aan hem zullen terugdenken, zul-
len zij een straaltje zon in hun hart voelen komen.

Zijn vrouw, zijn kinderen, gans zijn familie zullen
met veel leed, maar ook met grote dankbaarheid
van hem afscheid nemen. Want het is altijd een
grote genade met een schoon en gelovig mens te
mogen omgaan.

Hij geloofde in God, naar Hem richtte hij zijn leven.
God zal hem ontvangen als een mens die op aarde
was : een mens van goede wil.

Mijn goede vrouw, samen hebben wij ons best ge-
daan, verenigd in lief en leed. Wij wisten dat trouw
te vinden is in de vele kleine dingen van het leven.
Nu worden wij gescheiden. Maar mijn genegenheid
voor u blijft leven. Ze moge u helpen om moedig
te zijn in deze pijnlijke dagen.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart de
vreugde van mijn leven. Blijft wat ge zijt. Weest de
troost en de steun van moeder. En samen zult gij
ook voor mij bidden.



De families

DE CUBBER, VAN DEN BOSSCHE,
JONKHEER, VAN DE MAELE,

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem